



In gesprek met een echte Reuselnaar

In ben opgegroeid in het Bezuidenhout, een stadsdeel van Den Haag. Ons gezin kwam elk jaar op vakantie bij onze Reuselse familie. Mijn opa was Toorte Driekske. Dat had uiteindelijk als gevolg dat ik trouwde met een Reusels meisje en dat ik er tot op de dag van vandaag woon.



Aan het woord is de 81-jarige Henk van der Put, de tweede in de rij van de tien kinderen van het destijds in Den Haag wonende gezin van Jo van der Put en zijn vrouw Nel van Gompel, ook wel Nel van Toorte Driekske genoemd. Ons vader zei altijd dat hij in Reusel ging wonen als hij 65 werd. Dat heeft hij ook gedaan maar hij heeft er maar kort van kunnen genieten. In oktober 1973 naar Reusel en in maart 1974 al overleden.

Hier zit ik in ons woonhuis aan de Kloostertuin, augustus 2022.

=====

Dit artikel is opgenomen in De Schééper nr 134. Wilt u het volledige artikel lezen, dan kunt u het betreffende nummer bestellen (tel. 0497-642315), tegen de losse verkoopprijs van €5 + €3,64 portokosten binnen NL (buiten NL op aanvraag). U abonneren op de Schééper kan uiteraard ook:

U kunt zich abonneren bij:
Heemkunde Werkgroep Reusel
E-mail: adminscheeper@heemkundereusel.nl
Tel. 0497-642315
Bankreg. NL92RABO0143450050